



- pagina 2 De taal van Kerk op School
- pagina 7 Kunst in de kerk 14 t/m 25 mei
- pagina 8 Nacht van Gebed 5-6 juni

# Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

10e jaargang | nummer 5 | mei-juni 2026

EENHEID IN VERSCEIDENHEID

## Pinksteren spreekt de taal van liefde

*Je stapt in de trein en groet je medereizigers ... Helaas, geen reactie. Iedereen zit in zijn en haar eigen bubbel, te kijken op een mobieltje of muziek te luisteren met een grote kop-telefoon op het hoofd. In een tijd waarin iedereen behoefte heeft aan écht contact blijft het vaak stil.*

*Je bent op een feestje en deelt je zorg over je zieke buurman, die net slecht nieuws heeft ontvangen. Binnen de kortste keren heeft iedereen wel een vergelijkbaar verhaal. Daarvoor is er voor jou emoties geen plek meer.*



Marius van Dokkum, 'Beste Reizigers', 2018-2022 Foto: ArtRevisited, Tolbert NL

*kamer binnen met een bak water en een handdoek. Hij vroeg of hij mijn voeten mocht wassen. Toen brak ik en hebben we samen gehuild en de Heer gezocht om er samen weer uit te komen.*

Woorden kunnen maken of breken. Uiteindelijk is de taal van liefde het belangrijkste, zoals in 1 Korintiërs 13:1 zo mooi beschreven staat:

*'Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.'*

### Niet te snel

'Elkaar verstaan' betekent ook: niet te snel conclusies trekken. Zoals in Matteüs 7 staat: 'Oordeel niet, opdat er over jullie niet geoordeeld wordt.' Iemand die tijdens de preek constant in de weer is met zijn mobiele telefoon, blijkt zijn gehoorapparaat te moeten bijstellen! Je dochter is tijdens de preek druk aan het typen op haar telefoon: ze maakt gewoon aantekeningen van wat ze hoort!

# Elkaar verstaan

In deze editie van *Kerk in Zoetermeer* gaat het over 'Elkaar verstaan'. Dit thema is ook gekozen voor de bijzondere ontmoeting van kerk, kunst en publiek rondom Hemelvaartsdag en Pinksteren: het Feest van de Geest. In Zoetermeer zetten tien kerken zes middagen lang de deuren open en tonen twintig beeldend kunstenaars foto's, schilderijen, keramiek en textiel werk dat 'elkaar verstaan' in beeldtaal wil uitdrukken.

Waarom juist met Pinksteren? Wat is de betekenis van het Pinksterfeest en wat heeft dat te maken met 'elkaar verstaan en begrijpen', met luisteren en taalverschillen? In het bijbelboek Handelingen staat er dit over, in hoofdstuk 2:6: 'Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen (de leerlingen van Jezus) in zijn eigen taal hoorde spreken.' (Nieuwe Bijbelvertaling)

### Verwarring

Denk eens terug aan de Babylonische spraakverwarring die door God werd veroorzaakt. De mensen besloten de toren van Babel te

bouwen en zo naam te maken. Dat lees je in Genesis 11:4. Eén taal maakte hen machtig en die macht steeg hen naar het hoofd. De verschillende talen die toen ontstonden zorgden voor scheiding en de mensen werden verspreid over de aarde. Dat was destijds al de opdracht aan Noach. In Genesis 9:1 staat: 'Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde!' Dus niet: blij allemaal op je eigen veilige plek zitten ...

### Geen vertaal-app

Eeuwen later, toen Jezus naar de hemel was gegaan, stortte God Zijn Geest uit over Zijn volgelingen – op het Pinksterfeest. Bijzonder was dat. Ondanks de verschillen in taal van de mensen die daar aanwezig waren, konden zij ieder de boodschap horen in hun eigen taal. Geen vertaal-app, maar een bovennatuurlijke aanraking, op dat moment door God gegeven. Zodat gelovigen de inspiratie kregen om Jezus' boodschap

van redding te verspreiden. Dus de verschillende talen bleven, maar het Evangelie bracht eenheid. Die boodschap werd door iedereen verstaan. De uitstorting van Gods Geest maakte dat mogelijk. De Heer gaf hen toen en ons nu een opdracht mee: 'Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om Mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.' (Handelingen 1:8)

### Geschenk

De uitstorting van de Geest gebeurde op het Joodse feest Shavoeot, ook wel het Wekenfeest genoemd, precies zeven weken na Pesach. Met Shavoeot wordt herdacht dat Mozes de wet kreeg. Door het offer van Jezus aan het kruis hoeven wij niet langer onder de wet en het oordeel te leven, maar is God genadig en ziet Hij ons hoe Hij ons heeft bedoeld. Hij maakt ons één door het werk van Zijn Heilige Geest in ons. Het verschil in talen valt weg, wanneer we Zijn taal van Liefde spreken.

### Misverstaan

Getrouwd met iemand uit een ander land, die opgegroeid is met andere talen, weet ik uit eigen ervaring hoe verwarrend taal kan zijn. Woorden zijn vaak niet een-op-een te vertalen, want de essentie en het gevoel kunnen totaal anders zijn. Ook gebaren zijn in elke cultuur anders, waardoor iemand de ander onbedoeld kan beledigen. Dan is er ook de gebarentaal voor mensen die doof zijn. Zij begrijpen elkaar intercultureel vaak beter dan horenden, omdat gebarentaal en lichaamstaal veel universeler zijn.

*Een voorbeeld van wat ik zelf in het begin van ons huwelijk meemaakte. Mijn man en ik hadden een meningsverschil en probeerden ieder ons gelijk te beargumenteren. De gemoe-deren liepen hoog op. Doordat Nederlands mijn eerste taal is en Engels mijn tweede, stond ik sowieso op gebied van taal voor. Bij hem is Nederlands zijn vierde taal. Dat maakte 'elkaar kunnen en willen begrijpen' ingewikkeld. Na een time-out kwam hij de*

### Leren luisteren

Toen Israël de geboden van God ontving kregen ze deze opdracht: 'Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!' (Deuteronomium 6:4) Ook wij, die deel mogen uitmaken van Zijn verbond moeten leren luisteren, naar God en naar elkaar. Om elkaar te kunnen verstaan is luisteren een voorwaarde. Luisteren is kostbaar, echte aandacht en een vriendelijk woord zijn spaarzaam. Actief luisteren begint vaak met 'openhartig' zijn. Met de wil om te luisteren. 'Elkaar horen' laten volgen door begrijpen en toebuigen naar elkaar. Ieder in zijn eigen taal, dat wil ook zeggen: in de eigen context en situatie aangesproken worden. Oog hebben voor elkaar, toegang krijgen en binnen komen, in hart en oor, in huis en woning.

Is het zo ook niet met Pinksteren? Er is daadwerkelijk iets te vertellen!

• Hilda Kizilirmak-Hollestelle  
INTERKERKELIJKE WERKGROEP  
FEEST VAN DE GEEST ZOETERMEER



Stuur je oplossing naar [kidz@kerkinzoetermeer.nl](mailto:kidz@kerkinzoetermeer.nl) Goede inzendingen worden beloond!

Wil je dit jaar genieten van de beeldtaal van ruim twintig kunstenaars verspreid over tien kerkgebouwen in Zoetermeer, bezoek dan in het Hemelvaart- en Pinksterweekend de interactieve tentoonstelling Feest van de Geest. Kijk op [feestvandegeestzoetermeer.nl](http://feestvandegeestzoetermeer.nl) voor de kunstenaars en de kerken en pak de folder met fietsroute mee.

Ben je die dagen ergens in Nederland op vakantie, dan kun je op diverse plekken ook een bezoek brengen aan deelnemende kerken in verschillende regio's. Kijk daarvoor op de landelijke website [feestvandegeest.nl](http://feestvandegeest.nl)

**feest van de geest**  
zoetermeer 2026

## Pinksteren in de praktijk: elkaar kunnen verstaan

**PREEK IN VERTALING** • Sinds de afgelopen Kerst bezoeken drie bewoners van het Asielzoekers-Centrum de Oude Kerk. Het begon met één, al snel nam hij een vriend van hem mee. En kort daarna voegde een derde zich bij hen. Sinds die tijd zijn ze vrijwel elke zondag in de kerk. Al snel bleek dat hun Nederlands (nog) gebrekkig was. In het contact met gemeenteleden bleek dat geen onoverkomelijk probleem. Tijdens het koffiedrinken in de Herbergzaal na de dienst zijn er altijd wel een paar gemeenteleden die met hen het gesprek aangaan.

Maar hoe moest dat met de diensten? In een dienst is een taalbarrière echt lastig, sterker nog: een hindernis. 'Waarom geef je hen geen vertaling van je preek?', zei mijn vrouw. Goed idee en zo gezegd, zo gedaan. Sinds januari zorg ik dat er een aantal vertaalde exemplaren van de preek (en ook van bijvoorbeeld de Avondmaalsliturgie) klaar liggen. Zo'n vertaling is zo gemaakt in het digitale tijdperk, al check ik 'm altijd wel even op correctheid en stijl.

Dat dit kleine gebaar gewaardeerd wordt, blijkt wel uit het feit dat de drie vrienden voor elkaar een vertaling meenemen als een van hen een keer afwezig is. Inmiddels is er nog een vierde kerkganger die blij is met een Engelse vertaling. Het is voor mij Pinksteren in de praktijk. Een kleine handreiking om tot beter verstaan te komen. De Geest zou de Geest niet zijn als de beweging tegelijk ook niet wederkerig is. Want in de gesprekken met onze vrienden uit het AZC blijkt telkens weer een diep Godsvertrouwen in hun uiterst onzekere situatie. Vol vertrouwen leggen ze hun leven in de handen van hun hemelse Vader. En vanuit dat vertrouwen doen ze wat hun hand vindt om te doen. Een van hen is inmiddels lid van de schoonmaakploeg van de kerk en helpt mee bij het tuinonderhoud.

De Geest leert ons niet alleen elkaar te verstaan, maar ook te geven en te ontvangen ...

• ds. Arjen Terlouw  
OUDE KERK GEMEENTE



## De taal van Kerk op Schoot

**IMPRESSIE** • Het is een boeiend schouwspel op een zondagmiddag in maart. De kerkzaal van De Regenboog loopt vol met kleine kindjes, ouders en grootouders. De stoelen staan in het rond opgesteld, zodat de ogen gericht zijn op het midden van de kerkzaal. Wat gebeurt daar? Welke taal wordt die middag gesproken?



'Kerk op Schoot' is een tijdje geleden gestart in Zoetermeer-Zuid door ds. Els van der Wolf-Kox. Een sprankelend halfuurtje met een lage drempel voor heel jonge kinderen en hun familie. De opzet is eenvoudig: een verhaal uit de Bijbel wordt verteld en uitgebeeld op een manier die ook bij de jongsten overkomt. Op speelse wijze maak je kennis met de kerk.

### Voelen, horen, zien

Op zondag 8 maart gaat het over 'Storm op het meer', een verhaal dat heel geschikt is om te beleven met behulp van expressie. Het team van ds. Els met een aantal jonge ouders bedenkt vooraf hoe dit speels gebracht kan worden. De basis is als in een echte kerkdienst: het aansteken van de paaskaars, zingen, gebed, Bijbelgedeelte en zegen.

Lange banken in de vorm van een boot staan in het midden van de kerkzaal. De kleintjes spelen rustig in de 'boot' en de volwassenen gaan eromheen zitten. Ds. Els heeft het talent om met haar vertelwijze dicht bij de beleving van jonge kinderen te komen. Ze spreekt hun taal. Tijdens het verhaal gaat het waaien, regenen en onweren. Met behulp van het team en allerlei attributen kunt je dat ook écht voelen, horen en zien. Jezus staat middenin de boot. Hij gaat liggen slapen en wordt weer wakker gemaakt door de kinderen ... Gebaren en mimiek helpen het verhaal uit te beelden.

### Juist door de eenvoud beleef je dit echt samen

Met elkaar worden liedjes gezongen met Dries Piening aan de piano: 'Jezus houdt van alle kleine kinderen', 'Varen, varen' en 'Je hoeft niet bang te zijn'.

Meer Kerk op Schoot in 2026: zondagmiddag 31 mei, 6 september en 13 december, steeds om 15.30 uur in De Regenboog, Nathaliegang 263. Iedereen is welkom.

Iedereen zingt en beweegt mee. We verstaan elkaar. Juist door de eenvoud beleef je dit echt samen.

### Zegenend zingen

Het slotlied is het allermooiste! Met een enorm parachutedoek in de handen komen alle groten om de kleinen heen staan. Zij spreiden het kleed met de kleuren van de regenboog over de kinderen en zingen: 'Ik zegen jou in Jezus' naam'. Ontroerend om zo een beschermende zegen over de kinderen uit te zingen. Na de dienst volgt een gezellige ontmoeting met wat drinken, lekkers en een kinderboekentafel.

In Kerk op Schoot beleef je dat kinderen ons verbinden en er helemaal bij horen. Ze zijn niet de toekomst van de kerk, ze zijn nu al de kerk.

• Irene de Geus-Haasbroek  
KIZ-REDACTEUR



## 'Alleen de voorbereiding al is een feestje!'

**INTERNATIONALE PINKSTERVIERING** • Voor de vier achtereenvolgende keer zit diaken Ronald van Berkel om de tafel met de anderstalige groepen die verbonden zijn met de Nicolaasparochie. Het idee werd geboren op de grens van coronatijd: op Eerste Pinksterdag is een internationale viering.

'Met Pinksteren hoorde ieder het Evangelie in de eigen taal, dat willen we in deze feestelijke viering laten klinken. Het wordt ingevuld met alle talen en culturen bij onze leden en ook bij mensen die we vaak in de Nicolaaskerk zien en mee samenwerken. Zoals de Syrische Gemeente Arnhem, waarvan kinderen van parochianen die hier wonen gedoopt worden of eerste communie doen in de Moeder Teresakerk. Ook de Antilliaanse en de Indonesische gemeenschap is vertegenwoordigd, en er zijn ook steeds meer mensen van Poolse afkomst.'

'We hebben de Europese talen Nederlands, Frans, Duits, Engels, Pools. Verder Aramees, Arabisch, het Latijn van de Kerk, Papiaments en Indonesisch. Ieder jaar is één taalgroep 'leidend'. Daarbij komt ook de cultuur in traditie

en kleding mee. Twee jaar geleden was er een Indoneesisch 'angklung'-orkest, vorig jaar een Arabisch koor en met een Antilliaanse 'sué-dans' werden de offergaven naar het altaar gebracht.'

De vaste gezangen en andere onderdelen van de liturgie klinken elk in een andere taal – met steeds een Nederlandse vertaling. 'De Psalm was vorig jaar bijvoorbeeld in het Aramees, met de Syrische Gemeenschap. De Evangelielezing is altijd in het Nederlands, de taal die we allemaal spreken. We bereiden het voor met een grote groep vrijwilligers uit al die talen en culturen. Alleen de voorbereiding al is een feestje!'

• Marieke van der Giessen-van Velzen  
KIZ-REDACTEUR



## Pinkster-zingen in het Sranantongo

**'ARIA SINGI'** • Van tijd tot tijd zingt de Evangelische Broedergemeente in Zoetermeer een viering lang alle liederen in de eigen taal. Op zondag 17 mei is er weer zo'n 'Aria Singi-dienst'.

Een 'Aria Zangdienst' is een dienst gevuld met liederen uit de bundel *Aria Singi*. Aria Singi is een bundel uitgegeven door de Evangelische Broedergemeente in Suriname. De liederen zijn in het Sranantongo, de meest-gesproken taal in Suriname naast het Nederlands. De melodieën zijn vaak oorspronkelijk van oude Duitse volksliederen, die de Duitse missionarissen meegenomen hadden naar Suriname. In de Evangelische Broedergemeente zingen we in onze samenkomsten uit verschillende bundels. Omdat de liederen uit deze bundel zo iconisch geworden zijn voor de 'Anitri', de leden van de EBG, zijn er soms speciale *Aria Singi*-diensten.

Juist op weg naar het Pinksterfeest is er weer zo'n 'Aria Zangdienst' in de eigen Surinaamse taal. Welkom om 14.00 uur in de Adventskerk op zondag 17 mei.

Adres- en contactgegevens op pagina 4.

• ds. Folkert de Jong  
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE HAAGLANDEN



Advertenties

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?

Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?

Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?

**Van der Kruk Consultancy**  
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk  
T (06) 371 55 371  
E contact@vanderkrukconsultancy.nl  
I www.vanderkrukconsultancy.nl

PHOTO'S  
by Leonie

info@photosbyleonie.nl  
06-526 300 48  
www.photosbyleonie.nl

Gebroeders Hurman  
een vertrouwde naam  
voor al uw bouw wensen

Bouwbedrijf | Gebroeders  
**Huurman**

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhurman.nl

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teew  
UITVAARTVERZORGING

Hoekindseweg 61  
Bleiswijk

www.teewuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar

079 - 342 60 70

Hospice Elim.  
Ondersteuning in de laatste levensfase, ook bij u thuis.

079 8200881  
www.hospice-elim.nl

Hospice - Elim  
MOERKAPPELLE

# Meeneembijbel in je eigen taal

**BIBLE BOX** • De landelijke Bijbelvereniging krijgt veel signalen dat er behoefte is aan Bijbels in diverse talen. Tijdens Kerkenpaden en Monumentendagen, Open Kerk-uren en andere (vaste) openstellingen van kerken blijkt het beschikbaar hebben van het Nieuwe Testament in meer talen van grote waarde. Daar is iets moois op gevonden: de Bible Box.



geloofsgemeenschap hier in de stad doorgegeven om te verspreiden. Verder hebben we qua Nederlandstalige een mix van Nieuwe Bijbelvertaling, Herziene Statenvertaling en Bijbel in Gewone Taal geplaatst. Voor de Nederlandse versies is de meeste belangstelling. Het boekje *Het verhaal van de Bijbel* was ook zó weg. De Bijbelvereniging heeft daarvan standaard elf stuks per bestelling. In de tijd dat er veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland kwamen, hebben we ook wat Russische en Oekraïense exemplaren neergelegd. 'De Bible Box een mooi initiatief van de Bijbelvereniging', geeft Jeroen aan. 'Hierdoor kun je als gemeente eenvoudig aan goed materiaal komen om weg te geven. Het staat gastvrij en het is een mooie manier om het Goede Nieuws te verspreiden.'

In de Oosterkerk en in de Oude Kerk staan deze houten vakjesdozen met ruimte voor Nieuwe Testamenten in zakformaat al een jaar of vijf, zes. In elk van de acht vakken passen twaalf bijbeltjes. In de Oude Kerk staan er inmiddels twee naast elkaar, met talen als Pools, Indonesisch, Fries, Turks, Engels, Frans, Duits, Nederlands, Oekraïens, Russisch, Tigrinya en recent ook Farsi, de taal van Iran. Bij de wekelijkse Lunchpauzeconcerten en Open Kerk-middagen wordt geregeld een bijbeltje meegenomen, en ook wel bij de diensten door bezoekers. Tijdens Kaarsjesavond in december kwamen tieners vragen om de zakbijbels in Gewone Taal en bij de kraam op het kerkplein op Koningsdag staan ze ook mooi in de belangstelling.

In de Oosterkerk is het Jeroen Verhulst die de 'bijbelkist' heeft geplaatst en ook aanvult. 'Toen de box er net stond, hadden we Poolse, Chinese, Arabische en Turkse Nieuwe Testamenten. De Chinese gingen niet zo hard, die hebben we daarom aan de Chinese

De Bijbelvereniging stelt de boxen en bijbeltjes gratis beschikbaar om te plaatsen op plekken waar veel mensen komen. Een donatie is altijd welkom, een richtbedrag wordt daarvoor aangegeven. Alles om het Evangelie van Jezus Christus in de eigen taal zo dicht mogelijk bij de mens, dicht bij de lezer, dicht bij het hart te brengen.

W [bijbelvereniging.nl](http://bijbelvereniging.nl)



• Marieke van der Giessen-van Velzen  
KIZ-REDACTEUR

KIJK

## NIET MIS TE VERSTANE BOODSCHAP VAN DE KERKEN:



NIET MIS!



NIET TE VERSTAAAN

### ONDER WOORDEN

#### Pinkstergedachte

**P**inksteren is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt. Is warm lopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt. Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand kunnen brengen als ze zich laten inspireren door woorden van liefde en kracht. Pinksteren is diep ademhalen en alles wat in je is openzetten voor een droom die lucht geeft. Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag van Boven die als een frisse bries over de aarde waait. Is de kracht van God in elkaar herkennen en in zijn Geest met elkaar verdergaan.

Greet Brokerhof-Van der Waa  
Bron: [pastoralezorg.be](http://pastoralezorg.be)

### VAN DE REDACTIE

#### Inblazen

**I**n het Oude Testament staat een verhaal over de profeet Elia. Hij wacht op God, na een reeks gebeurtenissen die hem teleurgesteld en uitgeput hebben. Er komt een windvlaag die de bergen slijt, een aardbeving die de rotsen schudt, een vuur dat de woestijn lijkt te verteren. De Bijbel vertelt er beeldend over, je ziet het voor je en ervaart het haast aan den lijve. Voor Elia is het verwarrend, God lijkt er niet in mee te komen. Na deze demonstraties van kracht toont God zich anders. Hij komt nabij in gefluister: 'En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte.'

Dat verstaat Elia. Hij gaat naar buiten de grot waarin hij afwachtte, om het geluid van Gods stem op te vangen. God bereidt de omstandigheden voor waarin Elia Zijn aanwezigheid kan verstaan. En Elia heeft zijn oren nodig om te luisteren en zijn hart om zich open te stellen voor wat God hem inblaast. Daarna kan hij weer op zijn voeten staan en gesterkt verdergaan. Zijn tong gaat hij gebruiken om anderen van de kracht en de liefde van God te vertellen.

De Pinkstergedachte die hiernaast staat afgedrukt, geeft woorden aan hoe Gods Geest zich manifesteert. Het is voor iedereen te horen, te zien en te voelen – en toch haast niet te vangen. Gods Geest is als de wind die mensen in beweging zet, als een taal die tongen losmaakt. Laat je meenemen 'door die windvlaag van Boven', want zo kun je 'de kracht van God in elkaar herkennen en in zijn Geest met elkaar verdergaan'.

• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen  
HOOFD/EINDREDACTIE



Advertenties

klassieke concerten en zaalverhuur

**HERBERG OUDE KERK ZOETERMEER**

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer  
E [info@herbergoudekerk.nl](mailto:info@herbergoudekerk.nl) M 06 8351 0287

[WWW.HERBERGOUDEKERK.NL](http://WWW.HERBERGOUDEKERK.NL)

**ZEKER VAN VAKWERK  
ZEKER VAN DORP**

**Van Dorp – uw technisch dienstverlener**

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

[vandorp.eu](http://vandorp.eu)

**UITVAARTZORG**

**PATERNOTTE**

“Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen.”

**079 - 303 22 03**  
24 uur per dag bereikbaar

Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer  
[www.paternotteuitvaart.nl](http://www.paternotteuitvaart.nl)  
[info@paternotteuitvaart.nl](mailto:info@paternotteuitvaart.nl)

Ook adverteren in *Kerk in Zoetermeer*?  
Bekijk onze advertentietarieven en neem contact op over de mogelijkheden!  
[www.kerkinzoetermeer.nl](http://www.kerkinzoetermeer.nl)  
[advertenties@kerkinzoetermeer.nl](mailto:advertenties@kerkinzoetermeer.nl)

**Redactie.AMG**

JOURNALISTIEK BUREAU  
voor tekst, beeld- en eindredactie

A.M. van der Giessen-van Velzen  
(079) 3 522 519 | [Redactie.AMG@online.nl](mailto:Redactie.AMG@online.nl)

KERKDIENTEN IN MEI EN JUNI

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website **PGZOETERMEER.NL** en onze website **KERKINZOETERMEER.NL**

PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER	zondag 3 mei <i>Cantate - 'Jubelt'</i>	zondag 10 mei <i>Rogate - 'Vraagt'</i>	don. 14 mei <i>Hemelvaartsdag</i>	zondag 17 mei <i>Exaudi - 'Hoor, Heer'</i>	zondag 24 mei <i>Pinksteren</i>	zondag 31 mei <i>Trinitatis - 'Drie-eenheid'</i>	zondag 7 juni	zondag 14 juni	zondag 21 juni	zondag 28 juni
<b>WIJKGEMEENTE OUDE KERK</b> Oude Kerk Dorpsstraat 59, 2712 AD T (079) 316 39 09 W oudekerkgemeente.nl	10.00 uur ds. A.D.L. Terlouw	10.00 uur ds. C.G. Graafland Gouda	10.00 uur ds. A.D.L. Terlouw	10.00 uur ds. G.C. Lock Scheveningen	9.45 uur ds. A.D.L. Terlouw <i>Zingen met het Kerkkor</i>	10.00 ds. C.H. Wesdorp <i>Heilig Avondmaal</i> ds. H.J.K. van Geerestein Rhoon <i>Avondmaal en Dankzegging</i>	10.00 uur ds. W.F. Schormans Voorburg	10.00 uur ds. A.D.L. Terlouw	10.00 uur ds. M. Treuren Pijnacker	10.00 uur ds. A.A. van den Berg Heinoord
<b>WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID</b> De Regenboog Nathaliegang 263, 2719 CR T (079) 362 87 03 W pwzz.nl	10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox	10.00 uur ds. J.T. van der Wolf	10.00 uur ds. ds. E. van der Wolf-Kox	10.00 uur gv. P. Vossegat Zoetermeer	10.00 uur ds. J.T. en E. van der Wolf-Kox <i>met band</i> <i>Question Mark</i>	10.00 uur ds. J.T. van der Wolf 15.30 uur ds. E. van der Wolf-Kox <i>Kerk op Schoot</i>	10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox	10.00 uur ds. J.T. van der Wolf	10.00 uur ds. E. Snaterse Gouda	10.00 uur jongerenpastor A. Lodder Zoetermeer
<b>WIJKGEMEENTE OOSTERKERK</b> Oosterkerk Oosterheemlein 320, 2721 ND T (079) 593 78 08 W oosterkerkzm.nl	10.00 uur ds. A. Baas Nunspeet 17.00 uur ds. P. Baas <i>Verdiepingsdienst</i>	10.00 uur ds. P. Baas 17.00 uur ds. P.J. Rodenburg Delft <i>Hart4U-dienst</i>	10.00 uur ds. P. Baas	10.00 uur ds. D. van Vreeswijk Rotterdam 17.00 uur ds. B.J. Mouw Hendrik-Ido-Ambacht	10.00 uur ds. P. Baas 17.00 uur ds. L. van den Dool Amsterdam <i>Verdiepingsdienst</i>	10.00 uur ds. M. van Pelt Ridderkerk <i>Zondag Vervolgde Kerk</i> 17.00 uur ds. P. Baas <i>Verdiepingsdienst</i>	10.00 uur ds. H. Meijer San José, Costa Rica <i>Bijzondere dienst</i> 17.00 uur ds. W. Koelewijn Bergschenhoek	10.00 uur ds. B.K. Foppen Den Haag 17.00 uur ds. P. Baas <i>Hart4U-dienst</i>	10.00 uur ds. P. Baas <i>Voorbereiding Heilig Avondmaal</i> 17.00 uur ds. R. Saly Amsterdam	10.00 ds. P. Baas <i>Viering Heilig Avondmaal</i> 17.00 ds. P. Baas <i>Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal</i>
<b>PERRON OOSTERHEEM</b> Oosterkerk (bovenzaal) T 06-1398 4223 W perronoosterheem.nl	10.00 uur Ton Spek Sliedrecht	10.00 uur Jaron Jongeneel Nieuw-Vennep		10.00 uur Johan-Krijn Klaasse	10.00 uur Willem van Rumpt Zoetermeer	10.00 uur Henk Boerman Capelle a/d IJssel	10.00 uur Ria van Beuzekom Zwijndrecht	10.00 uur Pieter Jan Rodenburg Delft	10.00 uur Johan-Krijn Klaasse	10.00 uur Theo Vreugdenhil Nieuwegein
<b>WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD</b> Ichthuskerk • Parkdreef 258, 2724 EZ T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl	10.00 uur ds. N. de Lange Nieuwendijk	10.00 uur ds. E. Dibbets-van der Roest	9.00 uur ds. E. Dibbets-van der Roest <i>Chagallviering</i>	10.00 uur kw. J. Sneep-Oorbeek Alphen a/d Rijn	10.00 uur ds. E. Dibbets-van der Roest	10.00 uur ds. M. Hofma Houten	10.00 uur ds. E. Dibbets-van der Roest <i>Maaltijd van de Heer</i>	10.00 uur gb. R. Karsdorp	10.00 uur ds. M. van der Zwaag-de Haan Ter Aar	10.00 uur ds. W. Otte Waddinxveen <i>Dienst met doven en horenden m.m.v. stemtolk</i>
<b>VRIJZINNIGE GEMEENTE</b> Adventskerk • Julianalaan 3, 2712 CB T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl		10.30 uur ds. K.H. van Klaveren			10.30 uur ds. N. Verburg Den Haag			10.30 uur ds. K.H. van Klaveren		10.30 uur ds. M.F.C. Junte Gouda
<b>KERNGEMEENTE DE PELGRIM</b> Philipsstraat 3F, 2722 NA • T 06-2497 5092 W depelgrimzoetermeer.nl		10.00 uur <i>Pelgrimviering</i> Philipsstraat 3 F			19.30 uur <i>Taizéviering</i> Moeder Teresasingel 100			10.00 uur <i>Pelgrimviering</i> Philipsstraat 3 F		19.30 uur <i>Taizéviering</i> Moeder Teresasingel 100
<b>HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE</b> Morgensterkerk Nassaulaan 1, 2712 AT T (079) 316 23 46 W morgenstergemeente.nl	10.00 uur ds. J. Koppelaar Katwijk aan Zee 18.30 uur ds. A. Baas Nunspeet	10.00 uur ds. J.M. Molenaar 18.30 uur ds. P.J. Visser Den Haag	9.30 uur ds. J.M. Molenaar	10.00 uur ds. M.A. van den Berg Groot-Ammers 18.30 uur ds. J. van der Meijden Rijssen	10.00 uur ds. J.M. Molenaar 18.30 uur prop. T.P. van Vianen	10.00 uur ds. P. Baas 18.30 uur ds. J.M. Molenaar	10.00 uur ds. J.M. Molenaar <i>Voorbereiding Heilig Avondmaal</i> 18.30 uur ds. H. Liefing Gouda	10.00 uur ds. J.M. Molenaar <i>Viering Heilig Avondmaal</i> 18.30 uur ds. J.M. Molenaar <i>Dankzegging Heilig Avondmaal</i>	10.00 uur ds. P. Vermaat Veenendaal 18.30 uur ds. J.M. Molenaar	10.00 uur ds. J.M. Molenaar <i>Dopen</i> 18.30 uur ds. A.J. van den Herik Dordrecht
<b>SAMENWERKINGSGEMEENTE HET LICHTBAKEN</b> Tijdelijk in: <b>Het Kompas</b> Piet Heinplein 13, 2712 KC T (079) 341 53 48 W lichtbakenzoetermeer.nl	14.00 uur ds. H.J. Roosenbrand	14.00 uur ds. M. Biewenga <i>Bevestiging ambtsdragers</i>	10.00 uur ds. M. Biewenga	14.00 uur ds. H.J. Roosenbrand <i>Viering Heilig Avondmaal</i>	14.00 uur ds. M. Biewenga	14.00 uur Ruben Vlot International Justice Mission <i>Diaconale zondag</i>	10.00 uur ds. H.J. Roosenbrand	10.00 uur br. J. van Sliedrecht <i>Generatiedienst</i> 16.30 uur ds. B. van Zuijlekom Rotterdam-Alexanderpolder <i>Leerdienst</i>	10.00 uur ds. H.J. Roosenbrand	10.00 uur ds. M. Biewenga 18.30 uur <i>Vesperviering</i>
<b>EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE</b> Adventskerk • Julianalaan 3, 2712 CB W ebg-haaglanden.nl	14.00 uur zr. Haaswijk <i>Zangdienst met overdenking</i>			14.00 uur br. H. Belfor <i>Aria Singi-dienst 'Op weg naar Pinksteren'</i>			14.00 uur ds. F. de Jong		14.00 uur ds. F. de Jong	

COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

10e jaargang | nummer 5 | mei-juni 2026

**Redactie** Jan Blankespoor, Irene de Geus-Haasbroek, Marjolijn van der Haven-Verweij, Hanneke Lam, Willem van Rump

**Hoofd- en eindredactie** Marieke van der Giessen-van Velzen  
E redactie@kerkinzoetermeer.nl  
W kerkinzoetermeer.nl

**Ontwerp en vormgeving** Jessica Monker  
**Druk** Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

**Medewerkers aan dit nummer**  
Hans van der Bilt, Folkert de Jong, Hilda Kizilirmak-Hollestelle, Sonja van de Linde, Jeanette Rodenburg-van Genderen, Arjen Terlouw, Sem Verdouw, Jan van der Wolf • *Afbeeldingen* ArtRevisited, Peter van Holten (Getekend), Hans Kühn, Theo Poot (KidZ en KIJK), Peter Teeuw, Leonie Vreeswijk-Feith • *Kerkdiensten en vieringen* Sherida van Aalst, Jolande Annema, Rinus van Dorland, Marjon de Gelder, Joop de Groot, Jaap Sneep, Matthé Vermeulen, Baukje Walet, Arco Weening

**Contact bezorging**  
*Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, Oosterheem:* Bert de Jong • T (079) 346 00 54  
*Rokkeveen:* Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03  
*Meerzicht:* dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91  
*Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:* Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

**Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?**  
Wilt u ook (vrijwel) maandelijks Kerk in Zoetermeer ontvangen? Dat kan! Geef het door via [info@kerkinzoetermeer.nl](mailto:info@kerkinzoetermeer.nl) of bel de eindredactie: (079) 3 522 519 Dit kan ook voor losse of extra nummers van een bepaalde editie. Het richtbedrag voor tien nummers per jaar is € 25. Uw bijdrage voor 2026 kan naar **NL15 RABO 0373 7337 04** t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad.

**Kerkelijk Bureau**  
Boerhaavelaan 40, Kantoor B11-029/030, 2713 HX Zoetermeer. Te bezoeken op dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur  
T 06-4559 0682 (kantoor tijden)  
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl

BIJZONDERE DIENSTEN & VIERINGEN

<b>Dienst voor doven</b> • Chagallruimte Ichthuskerk • elke 2e zondag
zondag 10 mei 10.00 uur mw. S. Hemelaar
zondag 14 juni 10.00 uur dovenpastor H. Stevens
<b>WelThuis Buytenhaghe</b> • elke 2e dinsdag
dinsdag 12 mei 15.00 uur dhr. E. Leune
dinsdag 9 juni 15.00 uur dhr. E. Leune
<b>WelThuis Vivaldi</b> • maandelijks
zaterdag 23 mei 10.30 uur ds. E. Dibbets-van der Roest <i>Pinksterviering</i>
zaterdag 21 juni 10.30 uur gv. W. van Hengel

<b>Tweede Pinksterdag</b> • Morgensterkerk
maandag 25 mei 9.30 uur ds. J.M. Molenaar
<b>De Camee</b> • elke 4e donderdag • Camee 22, 2719 RL
donderdag 28 mei 16.00 uur • Contact: dhr. M. Vermeulen • T 06-5532 5749
donderdag 25 juni 16.00 uur • Contact: dhr. M. Vermeulen • T 06-5532 5749
<b>WelThuis Magnolia</b> • elke vrijdag Themaviering • Oosterheemlein 232-237, 2721 NC
elke vrijdag 14.00 uur • Contact: mw. N. van den Berg • T 079-341 41 35
<b>Interkerkelijke Vrouweviering</b> • Buurtuin Zoete Aarde
zondag 14 juni 16.00 uur • Contact mw. J. van Maldegem • T 06-3755 7355

WEEKSLUITING

**WelThuis De Morgenster**  
elke vrijdag 15.30 uur  
**Contact:** mw. M. van den Boomgaard  
T 06-2251 2609

**Kopij zomerkrant**  
Berichten en activiteiten voor de zomerkrant graag insturen **woensdag 10 juni**. Deze editie van Kerk in Zoetermeer voor twee maanden tegelijk zal op woensdag 1 juli verschijnen en direct daarna bezorgd worden op huisadressen, organisaties alle kerken.

CONTACT

**PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK**  
Predikant ds. Arjen Terlouw • **Werkdagen:** mamiddag t/m do.  
T 06-1835 5778 • E predikant@oudekerkgemeente.nl  
Scriba Ria Kamp • T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl

**PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)**  
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox  
Parelgruis 56-58, 2718 NV • T 06-3863 6293 (Jan)  
E jtvanderwolf@gmail.com  
Werkdagen maandag t/m vrijdag • T 06-3863 6292 (Els)  
E evanderwolfkox@gmail.com  
Vrije dagen woensdag en zaterdag  
Scriba Annemieke Hobers-Nieuwenburg • T 06-2233 6695  
E scriba@pwzz.nl

**HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK**  
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG  
T 06-8359 9143 • E predikant@oosterkerk@gmail.com  
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag  
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226  
E scribavijk4@gmail.com  
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383  
E cdvandorp@hotmail.com

**Perron Oosterheem**  
Oosterheemlein 320, 2721 ND  
Pionier Johan-Krijn Klaasse  
T 06-1628 7567 • E pionier.perron@gmail.com • W perronoosterheem.nl

**PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)**  
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 2726 JJ • T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag  
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540 • E kerkelijkwerker@pwzn.nl • Werkdagen dinsdag t/m donderdag  
Geestelijk begeleider Ronald Karsdorp • T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl  
Scriba Marja Frericks • T 06-4600 0096 • E scriba@pwzn.nl

**VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK**  
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992  
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

**KERNGEMEENTE DE PELGRIM**  
Nieuwe locatie: Philipsstraat 3F 2722 NA  
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092  
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl  
W www.depelgrimzoetermeer.nl

**HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE**  
Predikant ds. J.M. Molenaar • Julianalaan 17, 2712 CB  
T (079) 316 37 12 • E predikant@morgenstergemeente.nl  
Scriba Arco Weening • T 06-2869 2939  
E scriba@morgenstergemeente.nl

**SAMENWERKINGSGEMEENTE HET LICHTBAKEN**  
Predikant ds. Matthijs Biewenga • T 06-3391 7963  
E dominee.matthijs@lichtbakenzoetermeer.nl  
Predikant ds. Hans-Jan Roosenbrand  
T 06-4112 0481 • E dominee.hans-jan@lichtbakenzoetermeer.nl  
Scriba Marjon de Gelder • T 079-321 05 46  
E scriba@lichtbakenzoetermeer.nl

**EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE**  
Predikant ds. Folkert de Jong • T 06-1094 1959  
E f.dejong@ebg.nl  
Werkgroep Zoetermeer zr. Sherida van Aalst  
T 06-1470 7188 • E sherida\_62@live.nl

GEBEDSMOMENTEN

**Oude Kerk**  
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur.  
E leenmanf@xs4all.nl

**Oosterkerk**  
woensdag 13 en 27 mei, 10 en 14 juni  
19.00-19.55 uur E gebedskring-oosterkerk@proton.me

**Ichthuskerk**  
Elke zondag van 9.15-9.30 uur en dinsdag 19 mei en 16 juni 20.00 uur.  
Jacoba Leeuwenburgh  
T 079-341 69 87

**Bidden voor Zoetermeer**  
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.  
De Uitkijk, Wattstraat 64  
E h\_nebbling@kpnmail.nl

**Gebed vervolgde christenen**  
ledere laatste zaterdag, 10.00-10.30 uur, nabij Dobbe-eiland.  
E roelie.vanderlinden@gmail.com

**Gebed voor Midden-Oosten**  
Elke tweede zondagavond.  
Ies Roos (Baptistengemeente)  
T 06-1662 9726

**Women for women**  
Bidden voor vervolgde christenmeisjes en christenvrouwen.  
maandelijks op woensdagmorgen  
E roelie.vanderlinden@gmail.com

ACTUEEL

**Bid-tiendaagse**

Tien dagen lang bidden voor vijf mensen in je omgeving tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, 14 t/m 25 mei. Bid je mee? Het werk van de Geest in de wereld staat centraal en er is ook materiaal voor kinderen en tieners. *W izb.nl/uvw-koninkrijk-kome*

**Meditatie in De Regenboog**

Er klinkt zachte muziek en in stilte zoek je je plek. Om 10.00 uur begint de meditatie.

*18 mei laatste avond: let op: in Moeder Teresakerk (vanwege verbouwing De Regenboog)*

**Zondag Vervolgde Kerk**

Voorafgaand aan de Nacht van Gebed wordt op zondag 31 mei in veel kerken op de speciale 'Zondag voor de Vervolgde Kerk' aan vervolgte christenen gedacht. Wereldwijd zijn dat er 380 miljoen. Om deze dienst vorm te geven stelt Stichting Open Doers op haar website materialen inclusief preekchets gratis beschikbaar.

*W opendoors.nl Kijk op pagina 4 welke kerken hier aan meedoen.*

**Stijn Fens te gast**

'Hoe zit het nou met dat conclaaf?' Dinsdagavond 9 juni is journalist en publicist Stijn Fens te gast in Zoetermeer op uitnodiging van het gezamenlijke Beraad van Kerken Zoetermeer. Hij schreef het boek *Onder kardinalen. Ooggetuigenverlag van een pausverkiezing* en maakt een wekelijkse 'pauscast' op npo.nl. Hij neemt ons mee naar de fascinerende wereld van het Vaticaan en we kunnen hem volop bevragen over de actualiteit. Iedereen, kerk- en Zoetermeer-breed, is welkom.

*9 juni, 20.00 uur in De Kapelaan, Nicolaasplein 2 E bergvandenjb@hetnet.nl*

**Vrouwenviering rondom 'Tijd'**

'In de optocht door de tijd'. Kijk jij veel terug naar het leven dat achter je ligt of droom je liever over de toekomst? Tijd om naar verhalen te luisteren, samen te zingen en Prediker 3 komt ook zeker aan bod. Interkerkelijke viering onder de appelbomen in buurttuin Zoete Aarde. Welkom!

*14 juni, 16.00 uur, informatie: Jannie van Maldegem T 06-3755 7355*

**Lotgenotendag Veilige Kerk**



Onder het thema 'Mozaïek van Verhalen' organiseert Veilige Kerk op zaterdag 30 mei een lotgenotendag. Als je een nare seksuele ervaring hebt gehad kun je soms eenzaamheid ervaren. Mensen doen hun best om je te begrijpen, maar of dat lukt ...?

Erover praten en herkenning vinden in gesprekken met elkaar kan helpen.

*30 mei, 10.00-16.30 uur, Almere W veiligekerk.nl/lotgenotendag*

**Lees meer op kerkinzoetermeer.nl**

**CONTACT VERTROUWENSPERSONEN**

**OUDE KERK**

Kees Hakkenberg en Willeke Verschoor  
E vertrouwenspersoon@oudekerkgemeente.nl



**DE REGENBOOG**

Hanneke von Meijenfeldt  
T 06-2956 6786  
Bram van Strijen • T 06-8324 0255  
E vertrouwensteam@pwzz.nl



**OOSTERKERK**

Henriëtte Griffioen  
Jaap Rodenburg  
T 06-1327 4546  
E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com



**ICHTHUSKERK**

Binie Geut • T 079-320 09 06  
Tamara Platteel • T 06-1091 2189  
E vertrouwensteam@pwzn.nl



LIEFSTE LIED

'You raise me up'

Wat een prachtige dag is Pasen, maar laten we ook Pinksteren niet vergeten, de uitstorting van de Heilige Geest.

Bij de vraag of ik bij Pinksteren een passend lied heb, noem ik 'You raise me up'. Een lied veelvuldig gezongen door en met 'mijn' Regenboog-koor Anaviem. Heel mooi ook dat hier altijd een kleine groep musici aan mee werkt, wat het geheel nog mooier maakt.

Ik houd van gemengde koorzang. Dit opwekkingslied is één van de gedragen nummers in ons repertoire. Daarnaast houd ik ook van popmuziek (mijn andere koor), maar ook de Messiah-uitvoering

in Leiden of oude Gregoriaanse muziek zijn belangrijk voor mij.

Ik merk dat muziek mij juist in moeilijke momenten rust én energie geeft. Een kracht die blijkbaar niet van mijzelf is, zeker wanneer je (zoals ik) ziek bent. Je hoeft het niet alleen te doen en hebt altijd lieve familie en goede vrienden om je heen. Pinksteren geeft ook zo'n stille aanwezigheid van God die je draagt, moed geeft voor vandaag en vertrouwen voor morgen. Wat we ook dragen, we zullen net als in dit nummer opgetild worden. God tilt ook u en mij op.

*You raise me up, so I can stand on mountains  
You raise me up to walk on stormy seas  
I am strong when I am on your shoulders  
You raise me up to more than I can be*

*U tilt mij op, zodat ik op bergen kan staan.  
U tilt mij op, om te lopen over woelige zeeën.  
Ik ben sterk, als ik op Uw schouders rust.  
U tilt mij op, tot meer dan ik kan zijn*

• Henk Kroon

GEMEENTELID ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)

DE KRACHT VAN DE KRING

Luisterend bidden

**IMPRESSIE** • Het jaarthema in de Oosterkerk is 'de kracht van het gebed'. Om dit onder de aandacht te brengen zijn er intussen elf themadiensten geweest waarin bidden centraal stond. In een aantal middagdiensten werd het Onze Vader nader besproken aan de hand van de Heidelbergse Catechismus. Ook zijn er activiteiten georganiseerd, zoals de cursus 'Luisterend bidden'. Gedurende zes avonden waren we met behulp van materiaal van New Wine in deze cursus met elkaar bezig.

De avonden begonnen plenair. Ds. Pieter Baas of missionair werker Johan-Krijn Klaasse hielden een inleiding over het hoofdstuk dat die avond aan de beurt was. In kleinere groepen bespraken en bestudeerden we dat nader. Ik was in een groep waar ik de mensen bijna niet kende. Ik zag hen in de kerk, maar een persoonlijke ontmoeting had ik op één na met niemand gehad. Dan is het behoorlijk aftasten om een open gesprek te houden. Want ook al spreek je heel eerlijk met

elkaar af dat wat je vertelt binnen de kring blijft, ik miste dat 'elkaar kennen' die eerste keer toch wel. De kennismaking was kort, want je kwam voor de cursus. Maar als je wat meer van elkaar weet kom je sneller tot diepere gesprekken. Nu hadden wij een goede gespreksleider, die dit vakkundig oppakte. Daardoor werd er open over belevingen en vragen gesproken. Het cursusboek gaf ook duidelijk handvatten om je met elkaar te kunnen verdiepen, nader te bespreken en vooral over na te denken.

Niet voor niets heet het 'luisterend bidden'. Steeds werden er stille momenten gehouden. Deze gaven juist de goede invulling om over teksten en opmerkingen na te denken. In stilte kan er heel veel naar je toe komen. Waardevol. Zo schuchter ik de eerste stappen zette, hoe vrijer het aan het eind van de cursus was. Zo oprecht deed iedereen mee. En het voor elkaar bidden is wel een zegenrijke ervaring. De laatste avond gaven we ook aan elkaar een zegenbede. Ontroerend mooi.

Mijn gedachte was die laatste avond: 'Wat ga ik dit missen.' Zes avonden zijn goed maar ook wel kort om de kracht die in de kring is ontstaan vast te houden. Misschien een idee om dit in de wijk- en bijbelkringen over te brengen, om het langer vast te houden en des te meer de kracht van het gebed te blijven ervaren.

• Marjolijn van der Haven-Verweij  
KIZ-REDACTEUR EN GEMEENTELID OOSTERKERK



TWINTIGERS OVER GELOOF IN GESPREK

'Dit is magisch'

**ECHTE COMMUNITY** • 'Dit is magisch!' roept een van de deelnemers uit terwijl we Psalm 32 lezen. We zijn bij elkaar met '5G': de Gespreksgroep voor Goede Gesprekken over God en Geloof. De focus ligt op de jongere generaties en de essentie van ons geloof. Er lijkt iets bijzonders te gebeuren.

**Gen Z zoekt verdieping**

De laatste tijd hebben zich een aantal twintigers aangesloten. Vaak niet gelovig opgevoed, maar meegenomen door een vriend en vol oprechte nieuwsgierigheid. In de media lees je vaak over 'Generatie Z', geboren tussen 1997 en 2012: een generatie die worstelt met mentale druk, maar ook meer belangstelling heeft voor geloof dan de generatie daarvoor. Ze zoeken geen oppervlakkige praatjes, maar een 'echte' community en antwoorden op hun levensvragen. Sommigen noemen het een 'stille revival'. In onze groep maak ik het van dichtbij mee.

**De vraag naar vergeving**

Op verzoek van de jongeren praten we een avond over vergeving. 'Kunt u het een keer hebben over *vergefenis?*', is de letterlijke vraag. Zo'n verzoek komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Hoe ga je om met het kwaad dat je is aangedaan, of wat je zelf hebt gedaan? We beginnen met de werkvorm 'Over de grens'. Ik leg stellingen voor: 'Ik kan pas vergeven als de ander oprecht spijt heeft.' 'Sommige dingen zijn simpelweg onvergeeflijk.' Wie het ermee eens is, stapt over een denkbeeldige lijn. Er ontstaat een openhartig gesprek. Waarom sta je daar? Wat houdt je tegen?

Oude woorden, nieuwe impact  
Daarna openen we de Bijbel bij Psalm 32, dé vergevingspsalm.

*'Eerst zweeg ik over mijn fouten. Ik werd er ziek van. Ik kon niet verder.'*

Het is dán dat die uitroep valt: 'Dit is magisch.' Bij jongeren die nog nooit een Psalm hebben gezien, resoneren deze eeuwenoude woorden direct.

Ook Jezus' woorden uit Lucas 17 komen op tafel. Vergeving is bij Hem geen losstaand ding, maar een scharnierpunt in een proces dat kan leiden tot herstel. Uiteindelijk komen we uit bij het kruis, waar Jezus bidt:

*'Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.'*

Dat is de kern: voor echte vergeving hebben we God nodig. Jezelf of een ander vergeven is op eigen kracht meestal niet te doen.

**Honger naar meer**

Na afloop blijft iedereen zitten. Ontspannen praten we na. 'Hoe krijgen we nog meer vrienden zover dat ze komen? Want dit gaat écht ergens over', klinkt het. En: 'Kunnen we niet elke twee weken afspreken? Een maand duurt zo lang!' Stil, ontroerd en vol verwondering loop ik die avond naar huis. Ik bid voor hen ...

• ds. Jan van der Wolf  
PREDIKANT ZOETERMEER-ZUID



*Dit artikel is eerder geplaatst in Streekblad Zoetermeer van 16 april 2026, daar als bijdrage in de rubriek 'Religie: lekker belangrijk'. Deze wekelijkse column wordt ombeurten verzorgd door vertegenwoordigers van alle christelijke kerken en levensbeschouwelijke instellingen in Zoetermeer, op initiatief van het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) en het Streekblad.*

ONDER → WIJZER

'Trefbal'

Vrijdag, het vijfde uur. Bezwepte leerlingen komen aan bij mijn lokaal. Ik loop snel naar de deur om ze te begroeten en wat in het gareel te krijgen. Als kikkervisjes wurmen ze zich door de nauwe opening naar binnen en haasten zich naar de beste plek in het lokaal. Daar aangekomen ploffen ze voldaan neer, om vervolgens een uitvoering nabespreking te starten over bunkertrefbal.

De lessen op ONC Clauslaan duren 75 minuten. Inmiddels maak ik gretig gebruik van de 'pedagogische ruimte' die ik heb gekregen, door in de eerste 10-15 minuten van de les contact te maken met leerlingen: 'Hoe was jullie gymles?' en 'Deed het zeer, zo'n trefbal in je gezicht?' Ik maak het regelmatig mee dat leerlingen dan gaan terugvragen: 'Meneer, was u goed in bunkertrefbal?' Juist in deze eerste minuten ontstaat de verbinding die nodig is om leerlingen open te laten staan voor mijzelf en mijn lesinhoud.

Vaak zie ik dat het delen van ervaringen tussen docent en leerling leidt tot krachtige metaforen. Gaat het spel trefbal niet ten diepste over 'een tweede kans', wanneer je, nadat je getroffen bent, achter de vijandelijke linie mag verder spelen? Van trefbal naar godsdienst. Van leerling naar docent. Met een rake boodschap van 'elkaar verstaan' en je 'met elkaar' kunnen verstaan.

• Sem Verdouw

HBO-THEOLOOG EN DOCENT GODSDIENST ORANJE NASSAU COLLEGE (CLAUSLAAN)



Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De agenda Uitgelicht op [kerkinzoetermeer.nl](http://kerkinzoetermeer.nl) houdt alles actueel.

**OPEN KERK**

**Nederlands babbelen**

Elke di en wo 10.00-12.00, Morgensterkerk, Nassaulaan 1

**Open Oosterkerk**

Elke di 13.00-16.00 uur E [pjvandaalen@gmail.com](mailto:pjvandaalen@gmail.com)

**Open Lichtzijde**

Elke ma en do 14.00-15.30, De Doortocht, Hekbootkade 60

**Open Oude Kerk**

Elke vr 14.00-15.30 uur voor stiltemoment, bezichtiging en expositie

**INLOOP**

**Inloop De Herberg**

Elke di van 10.00-12.00 uur, ook voor hulpvragen, i.s.m. Diaconaal Centrum Kruispunt.

Dorpsstr. 59 W oudekerkgemeente.nl

**Diaconaal Centrum Kruispunt**

Elke di van 13.00-15.00 uur voor gesprek, hulp en info.

César Franckrode 60 T 06-5321 2273 E [info@diaconaalcentrum.nl](mailto:info@diaconaalcentrum.nl)

**Inloop Open Ichthus**

Elke wo van 10.00-12.00 uur: ontmoeting, gesprek en stilte.

Thea Streef T 06-2095 7228

**Koffie-, thee- en aandachtsschenkerij**

Elke do van 10.00-12.00 in de Regenboogschool, Kerkenbos 12

E [info@depelgrimzoetermeer.nl](mailto:info@depelgrimzoetermeer.nl)

**Inloophuis Rokkeveen**

Elke vrijdag. Let op: tijdelijk in Moeder Teresakerk vanwege verbouwing De Regenboog!

10.00-13.00 uur T (079) 361 33 65 E [wil.bettenhaussen@gmail.com](mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com)

**Inloop Morgensterkerk**

Welkom van 10.00-11.45 uur elke eerste woensdag.

1 april, 6 mei en 3 juni T 06-1492 1195 E [inloop@morgenstergemeente.nl](mailto:inloop@morgenstergemeente.nl)

**Open Kapelaan**

Elke vrijdag Kruispunt-inloop voor hulpvragen, een praatje, thee en koffie. Stap gerust eens binnen.

10.30-12.30 uur, Nicolaasplein 2 E [info@dekapelaan.nl](mailto:info@dekapelaan.nl)

**DE PELGRIM**

Philipsstraat 3F, 2722 NA. W [depelgrimzoetermeer.nl](http://depelgrimzoetermeer.nl), pastor-pionier: Gerda Griffioen T 06-2497 5092 E [info@depelgrimzoetermeer.nl](mailto:info@depelgrimzoetermeer.nl)

**Ochtendgebed en ontbijt**

7.30 gebed, aansluitend 8.00 ontbijt, Regenboogschool, Kerkenbos 12

**Emmaüswandeling**

elke vr, 10.30-12.00 uur; Balijhoeve, Kurkhout 100

**Spelletjesavond**

8 mei en 12 juni, 19.30 uur

**Pelgrimviering**

10 mei, 14 juni, 10.00 uur

**Lange-afstandswandeling**

10 mei, 11.30 uur, € 10 vertrek vanaf Philipsstraat 3F (na de Pelgrimviering)

**Taizéviering**

Elke vierde zondag: welkom! 24 mei en 28 juni, 19.30 uur, Moeder Teresasingel 100

**Ontmoetingsmaaltijd**

27 mei, 1 juli, 18.15-19.30 uur, Regenboogschool, Kerkenbos 12

**Jongerenreis naar Taizé**

Een week meeleven in het ritme en de rust van een kloostergemeenschap. Elk jaar trekken maar liefst 100.000 jongeren vanuit de hele wereld naar een oecumenisch klooster in het dorpie Taizé in Frankrijk. Ook dit jaar organiseren Gerda Griffioen en Jos Mooren van De Pelgrim weer een jongerenreis naar deze oecumenische gemeenschap van ongeveer honderd broeders uit bijna dertig landen met verschillende katholieke en protestantse achtergronden. Daar leven we gedurende een week – met ongeveer twee- tot drieduizend jongeren uit de hele wereld – mee in het ritme van gebed, maaltijd, stilte

en ontmoeting. We worden uitgedaagd na te denken over wat goed leven is, hoe je je kunt laten inspireren door het evangelie, hoe we in eenheid samen kunnen leven en hoe we goed kunnen zorgen voor de aarde.

zondag 19 t/m zondag 26 juli, voor jongeren tussen 15 en 35 jaar; tent zelf meenemen; kosten: € 300-400 afhankelijk van draagkracht en groepsgrootte; aanmelden via E [info@depelgrimzoetermeer.nl](mailto:info@depelgrimzoetermeer.nl) Vragen? Mail of bel! Gerda T 06-2497 5092 of Jos 06-5124 5641. Of schuif een keer aan bij de maandelijkse Taizéviering elke vierde zondag (zie pagina 4).

**VOOR HET VOETLICHT**

**Een lange adem en nieuwe kansen**

**VERBOUWING DE LICHTZIJDE** • Een kwestie van een lange adem. Soms zijn er van die momenten die vragen om tijd en geduld. Maar je weet, als het zover is, dan wacht er iets moois.



Op dit moment wordt kerkgebouw De Lichtzijde, de thuishaven van Samenwerkingsgemeente Het Lichtbaken, verbouwd. Er liggen mooie plannen klaar voor een prachtige kerkzaal, waar de diensten straks weer een goede plek kunnen hebben. Tekeningen van ontmoetingsruimtes die ons verder helpen. Gedachten over jeugdruimtes, een stiltekapel en meer. We zien er verlangend naar uit. Maar in de tussentijd zijn we ontheemd. Diensten, jeugdwerk, andere ontmoetingen, ze vinden

allemaal nu op een provisorische manier plaats. Ook als werkers in de kerk moeten wij even anders aan de slag. Zo zitten wij nu wekelijks op de dinsdag in het gezellige Forum Stadhuis. En maar blijven lachen. 😊 Het mooie is dat dit ook zomaar even nieuwe kansen biedt. We zijn op allerlei plekken in Zoetermeer aanwezig en leren de stad beter kennen. En de stad ons. We houden nog maar even geduld. Een lange adem. Als dat toch eens de adem van de Geest mag blijken te zijn.

Meer informatie is te vinden op [www.lichtbakenzoetermeer.nl](http://www.lichtbakenzoetermeer.nl). De kerkdiensten staan vermeld op pagina 4 van Kerk in Zoetermeer.

- Jeugdwerker Greetje van der Harst en dominees Hans-Jan Roosenbrand en Matthijs Biewenga van Het Lichtbaken

**Gezamenlijke Hemelvaartsviering**



Op donderdag 14 mei is er een gezamenlijke Hemelvaartsdienst met als thema 'Laat je niet gek maken'. Deze begint om 11.00 uur in het Parousiagebouw en staat in het teken van verbinding, geloof en hoop. Aanbidding, gebed, fellowship en een inspirerende boodschap gebracht door Gisley Borges van New Life Zoetermeer.

Met een sprankelend kindertheaterprogramma. Gratis en van harte welkom iedereen! Het Beraad Evangelische Gemeenten Zoetermeer (BEGZ) is een samenwerkingsverband van acht evangelische kerken, die het verlangen hebben om als christenen in Zoetermeer samen op te trekken en zichtbaar aanwezig te zijn in de stad.

14 mei, 11.00-13.00 uur, De Uitkijk Wattstraat 64 W [begz.org](http://begz.org)

**PERRON OOSTERHEEM**

Oosterheemplein 320. Pionier Johan-Krijn Klaasse T 06-1628 7567 E [pionier.perron@gmail.com](mailto:pionier.perron@gmail.com) W [perronoosterheem.nl](http://perronoosterheem.nl)

Let op: in september start er weer een **Alpha-cursus**. Meer weten over geloven, God en Jezus en al je vragen stellen? Bel gerust alvast voor informatie.

**Perronmeeting**

elke zondag, zie pagina 4

**Fitte Fifty's**

elke maandag 10.00-12.00 uur

**Breiclub**

maandag 11 en 25 mei, 8 en 22 juni, 14.00-16.00 E [tanniejorna@gmail.com](mailto:tanniejorna@gmail.com)

**Ontmoetingslunch**

elke woensdag 12.15-13.15 uur

**Crea Club**

elke donderdag van 14.00-16.00 uur

**Koffieochtend Middin**

elke vrijdag 10.00-12.00, en elke laatste vrijdag samen in de Oosterkerk!

**Wandelclub**

elke vrijdag 10.00-11.00

**Dorpswandeling langs 'Werken van Barmhartigheid'**

Op zaterdag 23 mei, de zaterdag vóór Pinksteren, leidt Douwe Klaucke vanaf 14.00 uur een wandeling door het Dorp van Zoetermeer. Steeds wordt stilgestaan bij een markant punt waar één van de werken van Barmhartigheid benoemd wordt. Mattheüs 25 spreekt over de zogeheten 'werken van barmhartigheid': de hongerige voeden, de dorstige lessen, de zieken bezoeken, de naakten kleden, de gevangenen bezoeken, de vreemdelingen herbergen en de doden begraven. Bij meer dan 12 mensen is er om 16.00 uur een tweede wandeling.

Aanmelden kan tot 22 mei E [douwe@klaucke.net](mailto:douwe@klaucke.net) T 06-8111 3277 Start: Nicolaasplein. Op zondag 10 mei is er in De Regenboog tijdens de dienst een kort moment van toelichting.

**BUURTMAALTIJDEN**

**Klaver-4 maaltijden**

Op dinsdag 5, 12, 19 mei; 2, 9, 16 en 23 juni zijn er de afhaalmaaltijden tussen 16.30-17.30 uur. Op dinsdag 26 mei en 30 juni van 17.30-19.00 uur de gezamenlijke Klaver-4 maaltijd voor het goede doel. Kerkenbos 8 T 06-4985 4526 E [mtderuiter48@gmail.com](mailto:mtderuiter48@gmail.com)

**Buurmaaltijd**

**Morgensterkerk**

Een lekker moment van samenzijn, welkom!

do 7 mei en 18 juni; graag opgeven T 079-316 99 22

**Ichthuskerk**

Op di 19 mei, 18.00 uur, graag aanmelden. Bel of mail voor de datum in juni.

E [maaltijden@pwzn.nl](mailto:maaltijden@pwzn.nl) of 06-5359 9999

**SCHRIJFMOMENTEN**

**Schrijven voor gevangenen**

Weer op dinsdag 2 juni om 10.00 uur in De Doortocht, Hekbootkade 60.

E [l.veersma@hotmail.com](mailto:l.veersma@hotmail.com)

**Schrijfcafé**

Schrijven (maar dan anders) met Jannie van Maldegem van 20.00-21.30 uur in de U2-ruimte van de Ichthuskerk.

28 mei en 25 juni E [openichthus@pwzn.nl](mailto:openichthus@pwzn.nl) W [inspiratieop.schrijfavonturen.nl](http://inspiratieop.schrijfavonturen.nl)



Kom naar de Morgensterfair voor het goede doel! vrijdag 29 mei van 15.00-22.00 in en om Nassaulaan 1.



Advertentie

- Kleinschalige onderneming met persoonlijke zorg en aandacht
- 24 uur per dag bereikbaar
- Ongeacht uw verzekering

**D van Dongen**  
Uitvaartzorg met karakter



Bel na overlijden 079 - 343 43 03 wij zijn 24 uur per dag bereikbaar!

**Van Dongen**  
Uitvaartzorg & UitvaartCentrum  
Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer  
079 - 343 43 03 • [www.vdusz.nl](http://www.vdusz.nl)

**WE ZIJN OP ZOEK NAAR PERSONEEL!**

Volg je nog een opleiding, ben je toe aan je eerste baan, of zit je al jaren in het vak en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? De mogelijkheden zijn er bij Blomsma. Nog geen of weinig ervaring? Geen probleem. We leren je altijd graag kennen. Ga naar [blomsma-safety.com/werken-bij-blomsma-signs-safety](http://blomsma-safety.com/werken-bij-blomsma-signs-safety) om meer over ons te lezen!

- VEILIGHEIDSSIGNALERING
- VLUCHTROUTEMARKERING
- ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN
- LEIDINGMARKERING
- ANTI-SLIP PRODUCTEN
- PROCESIDENTIFICATIE

**SIGN COMPLIANCE**  
**SIGN PROJECTS**  
**SIGN MANAGEMENT**



SCAN DE QR-CODE EN CHECK ONZE VACATURES

**BLOMSMA SIGNS & SAFETY**

# 'Elkaar verstaan'

Meerdaagse tentoonstelling 14 t/m 25 mei 2026



**KUNST VERBINDT** • Kunst kan geweldig raken en aan het denken zetten. Daarom doen allerlei kerken elke twee jaar mee aan het Feest van de Geest. Dit is een landelijk initiatief dat in diverse regio's wordt georganiseerd en Zoetermeer is er daar één van. In de periode vanaf Hemelvaartsdag tot en met Pinksteren zijn tien Zoetermeerse kerken zes middagen lang open met vrije inloop voor een breed publiek.



Meer dan twintig kunstenaars presenteren en exposeren een nieuw gemaakt werk, geïnspireerd door het thema 'Elkaar verstaan' en het Pinksterfeest. Daarnaast exposeren ze ook een deel van hun andere werk.

Elkaar verstaan is een heel actueel thema in een tijd van polarisatie en vervreemding. Tijdens de tentoonstelling is er op veel plekken ook gelegenheid om met de kunstenaars in gesprek te gaan.

ligt op een heel aantal plekken klaar om mee te nemen en is ook te vinden op de website [feestvandegeestzoetermeer.nl](http://feestvandegeestzoetermeer.nl)

Welkom tussen 13.00 en 17.00 uur bij de grote beeldende kunst-en-kerk-expositie Feest van de Geest op Hemelvaartsdag 14 mei, zaterdag en zondag 16 & 17 mei, zaterdag 23 mei, Pinksteren zondag en maandag 24 & 25 mei (Kijk voor afwijkende openingstijden even op [www.feestvandegeestzoetermeer.nl](http://www.feestvandegeestzoetermeer.nl) of raadpleeg de folder.)

## Dé kans voor ontmoeting tussen kerk, kunst en publiek

Er is een folder uitgebracht met daarin de indeling van de kunstenaars in de kerkgebouwen en een fietsroute. Deze folder

Dé kans voor kunstliefhebbers om een kijkje te nemen in de kerk. De deur is open, er is geen drempel en ... kunst verbindt. Dat is precies wat we met beide handen moeten aangrijpen: die verbinding zoeken.



## BUURT-EVENT BIJ VERBOUWING

### Kaasjeskruid en verduurzamen

**ZOETERMEER-NOORD** • Vrijdagmiddag 17 april luidt om 16.30 uur de bescheiden klok van de Ichthuskerk: het aangekondigde 'event' vindt plaats ter informatie over de plannen voor verduurzaming van dit 45 jaar oude gebouw in de wijk Seghwaert.

Buurtbewoners, betrokkenen en gemeentelieden worden door voorzitter Wim Pulen van de wijkkerkenraad meegenomen in zijn visie en droom over hoe mensen zouden kunnen samenleven in een stad. Hoe een verduurzaamde en groene kerk een samenbindende rol kan spelen als 'huiskamer van de wijk, waar iedereen welkom is'.

Cees Moerman, voorzitter van de wijkraad van kerkrentmeesters, legt de plannen voor het realiseren van een duurzaam gebouw uit. Dankzij verschillende bronnen is er een voldoende budget en de praktische uitvoering behelst de al geplaatste zonnepanelen, isoleren van het dak en de vloer, HR++ramen,

geveleaanpassingen en duurzame installaties voor warmteterugwinning. Hiermee kan de leeftijd van het kerkgebouw verdubbeld worden. Voorzitter Rik Buddenberg van het college van kerkrentmeesters van de overkoepelende Protestantse Gemeente Zoetermeer, vertelt over zijn persoonlijke jeugdervaringen in de beginjaren van de Ichthuskerk. Hij benadrukt het belang van een goede nalatenschap aan de volgende generatie.

Ook Bouke Velzen (CU/SGP), wethouder van duurzaamheid, heeft zijn eigen geschiedenis met het pand. Hij vindt het van belang het sociale aan duurzaamheid te verbinden. 'We moeten dit niet alleen koppelen aan het gebouw, maar ook aan de omgang met elkaar.'

Als laatste houdt Suzanne Verboon, klimaatburgermeester en lid van de Ichthuskerk, een pleidooi om de blik naar buiten te richten. 'We zijn onderdeel van een wijk en kunnen daar bijdragen aan het welzijn van de aarde.'

Een ludiek moment volgt waarbij de drie sprekers letterlijk de handen uit de mouwen steken. Drie potten worden gevuld met aarde en zaadjes van kaasjeskruid: eerst vieze handen maken, daarna de vruchten plukken. Hoe symbolisch wil je het hebben!

• Hanneke Lam  
KIZ-REDACTEUR



Foto: Hans Kühn Fotografie  
Advertenties



## CULTURELE AGENDA

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op [www.kerkinzoetermeer.nl](http://www.kerkinzoetermeer.nl)

### OUDE KERK

#### Carillonconcerten

- 2 mei 'Vogels rond de toren'
- 5 mei Speciaal Bevrijdingsconcert om 15.00 uur (zie pagina 8!)
- 6 juni 'De verre horizon'

vanaf toren Oude Kerk, Dorpsstraat 59; informatie: beiaardier Johan van Oeveren T 06-4803 7180

### Lunchpauzeconcerten

- 6 mei Fernando Riscado  
Cordas – gitaar
- 13 mei Asaba Duo: Marina Manterola – dwarsfluit & Carolina Agudin – gitaar
- 20 mei Erwin Weerstra – piano
- 27 mei Annemiek IJzerman – harp
- 3 juni Pianoduo Marten & Marte
- 10 juni Geurt van Lagen (orgel)
- 17 juni Veldtbergen-trio: Henk Veldt – hoorn & Nicole van Jaarsveld – klarinet & Angélique Heemsbergen – piano
- 24 juni Jens Bang Rasussen – gitaar
- 1 juli Rie Kimura – viool & Pieter Jan Belder – klavecimbel

12.45-13.15 uur, Dorpsstraat 59, deurcollecte W herbergoudekerk.nl

### OOSTERKERK

#### Na-de-lunchconcert

- 12 mei Saffier Strijkkwartet van Deborah Thoen-de Jong: Händel en Beethoven, medley 'West Side Story' en 'Three Graces' van Hans Voogt
- 16 juni VIVA-ensemble met werken van Mozart en Purcell

13.30-14.15 uur, Oosterheemplein 320

### Praiseconcert Worship

Op vrijdag 29 mei geeft het koor Worship met band een gaaf Praiseconcert. Een avond vol muziek en aanbidding. Mis het niet en wees erbij! 20.30 uur, Oosterkerk, kaarten via [worshipzoetermeer.nl](http://worshipzoetermeer.nl).

### REGENBOOGMUZIEK

#### • Fagot en piano op 27 mei



Lola Descours is steeds op zoek naar nieuwe wegen om haar instrument in de

schijnwerpers te zetten. Samen met Paloma Kouidero op piano speelt zij werk van Beethoven, Mozart en een wereldpremière van de bekende componiste Lera Auerbach.

#### • Altviool en piano op 17 juni

Anuschka Pedano, een gepassioneerde Nederlandse altvioliste, brengt een aantrekkelijk programma samen met pianist Bas van Westerop.

27 mei en 17 juni, 20.15 uur, Nathaliengang 263; € 16,50 / tot 25 jaar: € 5 / Zoetermeerpas: gratis W regenboogmuziek.nl



### 'Total Praise' met Sprinter Singers & PUUR

Samen met PUUR uit Nootdorp geven The Sprinter Singers o.l.v. Ies Roos twee 'Total Praise'-concerten vol energie en emotie. Van gospelrepertoire met vrolijke stukken en rustige ballads tot eigentijdse nummers van Phil Collins en hits van Adele. De koren zingen afzonderlijk en ook samen, zoals 'Fix You' van Coldplay en 'You Say' van Lauren Daigle.

9 mei, 20.00 uur, Theater Cultura&Zo in Nootdorp; 30 mei, 19.30 uur, kleine zaal Stadstheater Zoetermeer, € 17,50 W [thesprintersingers.nl](http://thesprintersingers.nl) en [stadstheater.nl](http://stadstheater.nl)



### Doe mee met musical 'Paniek om muziek'

**INFO-AVOND 5 JUNI** • In 2019 is vanuit de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord de musical 'As it is in Heaven' uitgevoerd. Vorig jaar zijn wij begonnen met de voorbereiding voor een nieuwe musical getiteld: 'Paniek om muziek'. Het verhaal is geïnspireerd vanuit de Amerikaanse musical 'The guy who didn't like musicals'. We zoeken spelers, koorleden en mensen voor productieactiviteiten zoals decor, catering, grime, kleding, licht en geluid. Iedereen met een leeftijd vanaf de middelbare school

kan meedoen en ook vanuit alle gemeentewijken van Zoetermeer. Samen een musical uitvoeren is gewoon een feest en het verbindt mensen met elkaar.

Op vrijdag 5 juni is er om 19.30 uur een informatieavond in de Ichthuskerk voor iedereen die belangstelling heeft. De repetities beginnen in september en zijn steeds op vrijdagavond. De uitvoeringen staan gepland voor vrijdag en zaterdag 16 en 17 april 2027.

Informatie bij Hans van Oort  
[E.hans.vanoort30@gmail.com](mailto:E.hans.vanoort30@gmail.com)

MONDIAL MOVERS

Verhuisbedrijf Henneken



Professionele verhuizers... van huis uit.

- Particuliere verhuizingen
- Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale en internationale verhuizingen
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag
- Verhuishwinkel



Zernikestraat 22 | 2721 KW Zoetermeer | The Netherlands | 079-36 11 368 | [info@henneken.nl](mailto:info@henneken.nl)  
[www.henneken.nl](http://www.henneken.nl)

Ambitie met karakter.

Wij helpen retail organisaties groeien  
Met overtuiging. Met integriteit.

Multiply zoekt online marketing talent wat  
mee durft te bouwen.



[multiply.nl/werken-bij](http://multiply.nl/werken-bij)



FD Gazellen 2025

MULTIPLY  
dé retail marketing specialist

## PERSPECTIEF

In de Perspectief-rubriek wordt steeds een bijbeltekst belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van Taizé 'Elke dag de Bijbel open', en voorzien van een (kunst)afbeelding.

Zend uw adem en zij worden geschapen,  
zo geeft U de aarde een nieuw gelaat.  
Psalm 104:30

## Over inspiratie gesproken ...

Psalm 104 is een psalm die vol staat met bergen en zeeën. Met bomen en planten, met zon en wind, met vogels en vissen. Een loflied voor de Schepper! Dat is wat deze psalm wil zijn. Een lied van verwondering en dankbaarheid. Over alles dat zijn of haar plaats heeft in deze schepping: de vogels, de steenbokken en klipdassen en ook de mens ...

Dit lied nodigt uit om goed om ons heen te kijken. En dan te ontdekken dat achter alles wat leeft een geheim schuil gaat. Het geheim van een geopende hand (vers 27-28): 'Opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd ...' Het omgekeerde is trouwens ook waar (vers 29): 'Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, ontnem hun de adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.'

Die 'zij', dat zijn al Gods schepselen. Alles en iedereen leeft van Gods geopende hand. En van zijn 'ruach': het woord voor 'adem' in het Oude Testament, eveneens het woord voor 'g/Geest'. Elk levend wezen is 'geïnspireerd', ontvangt adem van Gods Geest.

Als God zijn adem, zijn Geest zendt, 'worden zij geschapen. Zo geeft u de aarde een nieuw gelaat'. Daar heb je het! Pinksteren is het feest van hoop voor de schepping! Pinksteren betekent: God laat zijn wereld niet los. En denk dan niet alleen aan mensen. Denk breder, aan alles wat er leeft. Zoals de Geest aan het begin van de Bijbel 'broedde' over de wateren, zo is de Geest nog steeds scheppend en herscheppend bezig. Het feest van Pinksteren herinnert ons daaraan én aan het feit dat diezelfde Geest ons daarbij inschakelt. Om zorg te dragen voor Gods geliefde schepping! Over inspiratie gesproken ...

• ds. Arjen Terlouw  
PREDIKANT OUDE KERK



Ida-Paula Klepper, 'Glorie', 100x60cm, 2022

## LEESROOSTER

## Elke dag de Bijbel open

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster voor deze maand kunt u downloaden van [www.kerkinzoetermeer.nl](http://www.kerkinzoetermeer.nl)

ZA. 23 MEI Ezechiël 36:24-27

De Heer zegt: Ik zal jullie een nieuw hart geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven.

ZON. 24 MEI Psalm 104  
PINKSTEREN

Vol van uw schepselen is de aarde, Heer. Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat.

MA. 25 MEI Psalm 34

De Heer is gebroken mensen nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.

DI. 26 MEI Handelingen 15:5-12

Petrus zei: God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blij gegeven van zijn vertrouwen in alle volken door hun de heilige Geest te schenken.

WO. 27 MEI Spreuken 23:15-19

Heb altijd ontzag voor de Heer. Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.

DO. 28 MEI Lucas 12:4-12

Jezus zei tot zijn leerlingen: Wanneer ze jullie beschuldigen, vraag je dan niet bezorgd af hoe je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.

Advertentie

 **ichthus**  
boekhandel  
bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

[WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL](http://WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL)

## 4 mei-voorstelling 'Fly on the wall'

**THEATER NA DE DAM** • Een groep onderzoekers valt met parachutes uit de lucht. Ze dalen neer op vaste grond, om verhalen van de Tweede Wereldoorlog te delen. Verhalen die hen het meest hebben geraakt.

In deze bijzondere voorstelling onderzoeken elf jongeren de geschiedenis van Zoetermeer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Via denkbeeldige brieven aan onderduikers, muziekcomposities, gesprekken met ooggetuigen en fysiek spel, proberen ze te begrijpen wat deze geschiedenis met ons doet, toen én nu.

De groep van 12-18-jarigen kreeg hiervoor een rondleiding door het Dorp van het Historisch Genootschap en vrijwilligers van de Oude Kerk vertelden over de Joodse onderduik op de kerkzolder en de verstopte zender in de preekstoel tijdens de Tweede Wereldoorlog.



Neem plaats.  
Luister mee.  
Voel mee.  
Denk mee.

4 mei, 19.00 en 21.00 uur,  
Stadstheater, € 12,50 Kaartjes  
via [www.theater.nl/theater-na-de-dam-stadstheater-zoetermeer](http://www.theater.nl/theater-na-de-dam-stadstheater-zoetermeer)

## 5 MEI CARILLONCONCERT

## Verlangen naar vrede

'BRING THEM PEACE' • Na de Dodenherdenking op maandag 4 mei 's avonds viert Zoetermeer de Bevrijdingsdag op veelsoortige wijze. Op dinsdagmiddag 5 mei om 15.00 uur bespeelt beiaardier Johan van Oeveren het prachtige carillon van de Oude Kerk met een speciaal Bevrijdingsconcert. Hij speelt onder meer het lied 'Prayer of the Mothers'.

Dit lied werd in de zomer van 2014 geschreven door Yael Deckelbaum, een Israëlische zangeres. Ook in deze periode waren er helaas frequente uitingen van geweld tussen Israël en de Palestijnen. Het lied kreeg in 2016 grote bekendheid tijdens de 'March of Hope' van duizenden Israëlische en Palestijnse vrouwen. Elke vrijdagavond om 20.00 uur klinkt dit lied bij de Vredesnaald aan de Markt. Deelnemers aan deze Vredesgroep 'Zoetermeer zingt voor vrede' zijn

afkomstig uit verschillende kerken en levensbeschouwelijke organisaties. Wij zingen uit verbondenheid met al de slachtoffers van conflicthaarden wereldwijd.

Terug te zien via  
<https://www.yaeld-eckelbaum.com/ym/potm/> (Official video)



• Toon Vessies  
ILOZ- EN VREDESGROEP-DEELNEMER

## Interkerkelijke Nacht van Gebed



**GEBED EN MUZIEK** • In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 juni wordt op vele plaatsen in Nederland en België de jaarlijkse Nacht van Gebed georganiseerd. Stichting Open Doers zorgt voor filmpjes die de noden van onze broeders en zusters heel dichtbij brengen.

Bij de Nacht van Gebed van dit jaar in Zoetermeer geef ik graag een indringend citaat door van pastor Aweis uit Somalië, die als gelovige hevig onder druk staat.

*'Verheug je met ons, want wij worden geacht vervolgd te worden, net zoals Christus vervolgd werd. Als NIEMAND je lichamelijk of geestelijk vervolgt, zien de machten van de duisternis jou blijkbaar niet als een bedreiging.'*

De Nacht van Gebed wordt vrijdagavond om 22.00 uur geopend door ds. Jan Molenaar van de Morgensterkerk. Ook dit jaar is de nacht weer verdeeld in gebedsblokken. Per land wordt een

film vertoond en je kunt samen of alleen bidden en danken, of gewoon stil zijn. Tussen de gebedsblokken door is er zang en muziek, van tijd tot tijd door musici ondersteund, en zijn er korte pauzes voor koffie, thee en een opkikkertje. De hele nacht is mooi, maar evenzo welkom als u één of meer gebedsrondes aanwezig bent. Ieder moment van de nacht kun je binnenlopen en weggaan, aanmelden is niet nodig. We hopen u te ontmoeten tijdens de Nacht van Gebed!

5 juni 22.00 uur tot 6 juni 6.00 uur,  
locatie: Oosterkerk, Oosterheemplein  
320 E pjjvandaalen@gmail.com

• Piet van Daalen  
OPEN DOORS-AMBASSADEUR ZOETERMEER

## UITGELEZEN

## Elkaar hard nodig hebben

In 1911 openen Gertie en Harry Bingham een boekwinkel in Londen. Zij genieten van het klantencontact en de verkoop van boeken. Harry overlijdt in 1936 en Gertie denkt erover met pensioen te gaan en aan zee te gaan wonen. Inmiddels is het 1938 en mensen voelen dat er een oorlog aan zit te komen. Gertie besluit toch door te gaan met de boekhandel. Een goede vriend van Gertie is betrokken bij de organisatie die Joodse kinderen uit Duitsland ophaalt en voor een veilig onderkomen zorgt in Engeland. Gertie neemt de 15-jarige Hedy in huis. In eerste instantie loopt het contact tussen de twee niet soepel, maar later wordt Hedy als een dochter voor Gertie. Gertie denkt zelf dat ze zonder Hedy nog een oorlog niet had aangekund. Hedy's familie wil overkomen naar Londen, maar door de snelle ontwikkelingen lukt dat niet meer.

In Londen zijn openbare en particuliere schuilkelders, die worden gebruikt tijdens de vele bombardementen. In de schuilkelder van de boekwinkel worden boeken gelezen en besproken. Het is een bont gezelschap mensen dat elkaar daar ontmoet en op den duur elkaar enorm steunt. Het boek komt in eerste instantie heel lichtvoetig over.

Annie Lyons,  
'De ondergrondse leesclub',  
Xander Uitgevers, 2023, € 20,99

Boeken lezen in de schuilkelder tijdens bombardementen en ontluikende romances, maar onder de oppervlakte is er veel dat serieus is. Zo wordt er steeds meer duidelijk over het lot van de familie van Hedy, zijn mensen erg zorgzaam en doen relaties er echt toe. Het boek eindigt origineel met een nieuwsbrief van de boekhandel, waarin je leest hoe het verder is gegaan met de hoofdpersonen en klanten na de oorlog. Wij vinden het een lezenswaardig boek en eindigen met de woorden van Harry: 'De beste dingen in het leven beginnen steevast met een boek.'

• Sonja van der Linde en  
Jeanette Rodenburg  
LEESCLUB PERRON CENTRUM

